

5 dagen Engeland

Van 2 t/m 6 april zijn we in Engeland geweest om een Fours toernooi te spelen. "We" zijn Mariska, Dick, Henk en Erik (Kamphuis van BV Oldenzaal). Samen met Marina en Hennie van de Burgt en Thea en Sjaak Snel zijn we op 2 april om half 5 's ochtends vertrokken naar Duinkerken om daar de overstreek naar Engeland te maken. Om ongeveer 12 uur (Engelse tijd) kwamen we aan in het Lakeside resort op Hayling Island (in de buurt van Portsmouth).

Toen we aankwamen hoorden we dat er helaas maar 4 teams ingeschreven waren die die week mee zouden doen aan het toernooi, 2 Nederlandse teams en 2 Engelse teams. Blijkbaar is de Paasweek voor de Engelsen heel belangrijk waarbij veel familiebezoeken worden afgelegd en er geen tijd is voor andere zaken.

Nadat we ingecheckt waren, werden direct de bowls spullen gepakt en gingen we naar de bowls hal. Een leuke hal met 6 rinks en voldoende ruimte eromheen voor toeschouwers. Om de mat een beetje te leren kennen werd flink geoefend en voordat de maandag er op zat hadden we al zeker 3 uur bowls gespeeld. En je kunt er altijd spelen. Als een rink leeg is, trek je je schoenen aan, je pakt je bowls ballen, de voetmatjes en de jacks liggen klaar, dus spelen maar. En dat kan van 's morgens 9 tot 's avond 10 uur, en als het later wordt moet je zelf het licht uitdoen.

Door de wedstrijdleider, Martin Gayle (prachtige man, vol bowls verhalen), werd het wedstrijdschema opgemaakt wat inhield dat alle teams 1 wedstrijd tegen elkaar zouden spelen. Na deze voorronde zouden de nummers 1 en 2 uit de voorronde de Finale spelen en de nummers 3 en 4 om de derde plaats.

De Teams (Thea Snel staat aan de andere kant van de camera)



In het wit van links naar rechts: Malcolm, Les, Jeannet, Vince (team Vince) en Sheila, Dot, Cliff en Sandra (team Cliff).

Op dinsdag werden, vanaf 10 uur 's ochtends, de eerste wedstrijden gespeeld. Zo'n wedstrijd duurt trouwens 2 uur en in die tijd speel je ongeveer 15 ends. Team Sjaak won ruim van Team Cliff en team Dick wist met enige moeite te winnen van Team Vince.

Op woensdag moesten de Nederlanders tegen elkaar en de Engelsen dus ook. Team Sjaak wist, na een gelijk opgaande strijd te winnen van Team Dick en Team Vince won op zijn beurt ruim van Team Cliff.

Na 2 wedstrijden was de tussenstand:

1. Team Sjaak, 4 wedstrijdpunten
2. Team Vince, 2 wedstrijdpunten, + 6 shots
3. Team Dick, 2 wedstrijdpunten, - 2 shots
4. Team Cliff, 0 wedstrijdpunten

Op donderdag werd de derde wedstrijd gespeeld. En dat werd best spannend. Want Team Sjaak had het moeilijk tegen Team Vince en keek lang tegen een achterstand aan. Pas in het 13^e end wisten ze op voorsprong te komen en konden die tot het einde vast houden.

Bij team Dick ging het wat gemakkelijker. Na een stroef begin (3 shots tegen in het eerste end) werd het uiteindelijk een vrij gemakkelijke overwinning.

Dus de Finale ging tussen de Nederlanders. En ook dat was weer een gelijkopgaande wedstrijd waarbij Team Sjaak wel steeds een kleine voorsprong had. Tot het 14^e end. Daar ging het voor Team Dick verkeerd en haalde Team Sjaak maar liefst 7 shots waardoor ze uitliepen naar een voorsprong van 19 – 10. Team Dick deed wat het kon, haalde in het volgende end nog 3 shots en moest in het laatste end nog 6 shots maken om er een verlenging uit te slepen. Team Dick lag op een gegeven moment zelfs met 5 shots maar team Sjaak wist dat toch om te buigen naar 3 shots voor hen waardoor ze uiteindelijk wonnen met 22-13 en zo de winnaar werden van dit toernooi.

De strijd om de derde plaats werd overtuigend gewonnen door Team Vince.

De winnaars



Team Sjaak mag in oktober van dit jaar terug komen om het Champion of Champions toernooi te spelen (en ze hebben al geboekt). Tijdens dat toernooi spelen alle weekwinnaars van de Lakeside toernooien tegen elkaar (waarschijnlijk zo'n 18 teams) en tijdens dat toernooi ligt er een totaal prijzengeld klaar van £ 6.000,00, waarvan £ 3.000,00 voor de uiteindelijke winnaar.

Het was voor ons een geweldige ervaring om zo'n toernooi mee te mogen maken. En het is ook verfrissend hoeveel positieve reacties je krijgt van de andere bowls spelers en de toeschouwers. Want ja, die zijn er ook. Gedurende de week waren er een aantal Engelse toeschouwers die alle wedstrijden hebben gevolgd en die echt genoten van het bowls spel wat wij, Nederlanders, lieten zien. Ze waren echt ook op onze hand en niet op die van de Engelsen. Je maakt ook heel gemakkelijk contact met iedereen en iedereen weet wat bowls is.

Een klein voorbeeldje.

Op maandag kreeg ik kort contact met een Engels echtpaar en vertelde ik dat we deze week bowls zouden gaan spelen. Ze waren zeer geïnteresseerd maar de rest van de week heb ik ze niet meer gezien of gesproken. Tot vrijdagmorgen, toen kwam ik ze weer tegen. En het eerste wat de man tegen me zei was: "Oh, you became second in the tournament, didn't you?"

Henk